

WAT IS GNOSIS?

De kennis van het hart!

Spirituele wereldleraren werkten vanuit gnosis, dat is een innerlijk weten dat zich openbaart als gevolg van het gaan van een spirituele weg. Gnosis is primair een levende, actuele ervaring; geen geloof in een wereldbeschouwelijk of religieus systeem en ook geen weten in de zin van informatie. De levende werkelijkheid van de gnosis kan aan de mens kenbaar worden door de in zijn of haar hart verborgen geestvonn.

Gnosis kan ook worden gezien als de levende ervaring die voortvloeit uit de synthese van religie, filosofie en spiritualiteit op basis van verbinding met het goddelijke, dat ook wel wordt aangeduid als geconcentreerde lichtkracht vanuit de bron van alles. Lichtkracht maakt innerlijke aanraking mogelijk. Religie houdt verband met gezamenlijk optrekken. Filosofie heeft te maken met verstandelijk begrijpen. Spiritualiteit gaat over innerlijk groeien. En gnosis leidt tot persoonlijke vernieuwing.



INFORMATIECENTRUM ROZENKRUIS HAARLEM



esoterische bibliotheek en activiteiten

Esoterische boeken lezen en deelnemen aan lezingen, boekbesprekingen en andere bijeenkomsten. Dat kan allemaal in het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem, dat zich bevindt achter Pentagram Boekwinkel in het J. van Rijckenborgh-Centrum.

In het Informatiecentrum bevindt zich een esoterische bibliotheek die sinds maart 2018 voor het publiek toegankelijk is, en waar ook regelmatig activiteiten worden georganiseerd. De indeling in de diverse categorieën nodigt je als het ware uit een reis door de mysteriën te maken. De boeken zijn gerangschikt volgens categorieën en subcategorieën zoals oude culturen, oosterse wijsheid en geestelijke stromingen. Alle aanwezige boeken zijn uitleenbaar, tenzij anders aangegeven.

Zakstraat 2, Haarlem

(023) 53 23 850

informatiecentrum@rozenkruis.nl

www.rozenkruis.nl/infocentrum



INFORMATIECENTRUM ROZENKRUIS HAARLEM

activiteiten 2020

20 inloopochtenden
'Spirituele wereldleraren,
universele wijsheid voor nu'

10 bezinningsbijeenkomsten
in de tempel
'Voeding voor de ziel'



Zakstraat 2, Haarlem
www.rozenkruis.nl/infocentrum

INLOOPOCHTENDEN IN 2020 **'SPIRITUELE WERELDLERAREN –** **UNIVERSELE WIJSHEID VOOR NU'**

- Hoe verliep het leven van grote leermeesters?
- Hoe vervulden die grote ingewijden hun opdracht?
- Wat zijn de essenties van de leringen van deze wereldleraren?
- Wat kunnen wij nu met het gedachtegoed dat zij hebben uitgedragen?

Dergelijke vragen komen aan de orde tijdens 20 (gratis) **inloepochtenden** in 2020 in het **INFORMATIECENTRUM ROZENKRUIS HAARLEM**.

Gedurende het hele jaar worden tien grote ingewijden besproken: Lao Zi, Krishna, Boeddha, Zarathoestra, Echnaton, Mozes, Orpheus, Plato, Jezus en Mohammed. De tweede dinsdag van de maand staat in het teken van kennisoverdracht. Op de vierde dinsdag van de maand staat de gedachtewisseling centraal.

Spirituele wereldleraren hebben een buitengewoon positieve invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de mensheid, en zij doen dat nog steeds. Niet alleen via spirituele teksten van of over hen, want zij hebben de mensheid nooit verlaten. Vanuit de geestelijke wereld bevorderen zij spirituele bewustwording en vernieuwing.

- Ontdek dat de kern van authentieke religies gebaseerd is op een universeel innerlijk weten.
- Leer denken, voelen en handelen vanuit hogere waarheden.
- Laat je inspireren door de levens en de leringen van wereldleraren.

Data: 2^e en 4^e dinsdag van de maand

(niet in juli en augustus)

Tijd: 10.00–11.30 uur (inloop 9.30 uur)

Adres: Zakstraat 2, Haarlem

Toegang: gratis / vrijwillige bijdrage

DATA VAN DE INLOOPOCHTENDEN **DATA VAN DE BEZINNINGBIJENKOMSTEN**

- 14-01 Lao Zi, kennisoverdracht
21-01 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
28-01 Lao Zi, gedachtewisseling
- 11-02 Krishna, kennisoverdracht
18-02 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
25-02 Krishna, gedachtewisseling
- 10-03 Boeddha, kennisoverdracht
17-03 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
24-03 Boeddha, gedachtewisseling
- 14-04 Zarathoestra, kennisoverdracht
21-04 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
28-04 Zarathoestra, gedachtewisseling
- 12-05 Echnaton, kennisoverdracht
19-05 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
26-05 Echnaton, gedachtewisseling
- 09-06 Mozes, kennisoverdracht
16-06 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
23-06 Mozes, gedachtewisseling
- 08-09 Orpheus, kennisoverdracht
15-09 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
22-09 Orpheus, gedachtewisseling
- 13-10 Plato, kennisoverdracht
20-10 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
27-10 Plato, gedachtewisseling
- 10-11 Jezus, kennisoverdracht
17-11 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
24-11 Jezus, gedachtewisseling
- 08-12 Mohammed, kennisoverdracht
15-12 Bezinningsbijeenkomst in de tempel
22-12 Mohammed, gedachtewisseling

BEZINNINGBIJENKOMSTEN IN 2020 **IN DE VOORHOFTEMPEL** **VAN HET ROZENKRUIS**

Wanneer je een weg gaat van spirituele bewustwording en vernieuwing, bouw je aan de innerlijke tempel in jezelf. Een uiterlijke tempel kan daarbij bijzonder behulpzaam zijn. De bezinningsbijeenkomsten die worden georganiseerd door het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem bieden je de mogelijkheid kennis te maken met een tempel van het Rozenkruis, het tempelveld te ervaren, en innerlijk aangeraakt en gesterkt te worden.

Het woord tempel is afgeleid van het Latijnse templum, dat gewijde ruimte of heiligdom betekent en kan worden omschreven als 'huis van heelwording'. Een waarachtige tempel is een brandpunt van spirituele kracht, een onzichtbaar reservoir van geestelijke energieën die steeds aangevuld worden en door een volgehouden gerichtheid in kracht toenemen. De kwaliteit van het krachtveld van een tempel wordt voor een belangrijk deel bepaald door de intensiteit van de bijeenkomsten die er zijn gehouden en door de innerlijke ontwikkeling en de gerichtheid van de aanwezigen. Tijdens een bezinningsbijeenkomst wordt een spiritueel onderwerp belicht in ongeveer 45 minuten. Gesproken teksten worden afgewisseld met korte stiltes en muzikale intermezzi.

Na de bezinningsbijeenkomst is het mogelijk om in het informatiecentrum een (groeps)gesprek te hebben met de spreker over het betreffende onderwerp of over de levensbeschouwing van de rozenkruisers.

Data: 3^e dinsdag van de maand
(niet in juli en augustus)

Tijd: 10.00–11.30 uur (inloop 9.30 uur)

Adres: Zakstraat 2, Haarlem

Toegang: gratis / vrijwillige bijdrage